

De psycholoog leest...

De ongeneeslijke romanticus,

en andere verontrustende onthullingen van een psychotherapeut

Psychotherapeut en auteur Frank Tallis, kunnen we gerust in navolging van Ovidius *magister amoris* of 'meester der liefde' noemen. Decennia lang specialiseerde hij zich in de problematiek van de liefde vanuit zijn stelling dat liefde serieus 'ziek' kan maken. *De ongeneeslijke romanticus* leest als een roman en mag gerust een pageturner genoemd worden. Aan de hand van een twaalfstal gevalstudies biedt de auteur een inzicht in zijn dagdagelijkse klinische praktijk en toont hij de verwoestende impact die de liefde op ons leven kan hebben. Het boek schrijft zich in in de narratieve traditie van Oliver Sacks en Irvin D. Yalom. Kortom, een must voor eenieder die zich voor de psyche van de mens interesseert.

Peter Wallegem



In 'De ongeneeslijke romanticus' doet befaamd en ervaren psychotherapeut Frank Tallis verslag van de ziekten die liefde kan voortbrengen. Liefde maakt en breekt ons, iedereen kent liefde, iedereen wil liefde, iedereen wordt wel eens verliefd, iedereen kent het verlies van liefde. En als er iets grondig misgaat in de liefde kunnen de consequenties verschrikkelijk zijn. Liefdesverdriet en onbeantwoorde liefde zijn immers geen triviale problemen. Tallis heeft tal van verschillende mensen in therapie gehad – van aristocraten, multimiljonairs en filmsterren, tot buschauffeurs en mensen die in schrijnende armoede leven. Grote geleerdheid, rijkdom en status brengen geen soelaas; liefde is de grote gelijkmaker.

Op donderdag **22 november** wordt dit boek besproken om **20u** in **Boekenhuis Theoria!**

Welkom aan alle geïnteresseerden, ook als je het boek (nog) niet gelezen hebt.



Georganiseerd door de Regionale Psychologenkring Kortrijk—Kuurne—Harelbeke:

www.psychologenkringkortrijk.be

**THE
ORIA**
BOEKENHUIS



Casinoplein 10 - B-8500 Kortrijk
Tel. 056 21 62 17 - info@theoria.be

WWW.THEORIA.BE